



Τα άσχημα και δυσάρεστα νέα δεν έχουν τελειωμό. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί το χαμό του Κώστα Ανασταάτου, ο οποίος χθες το βράδυ «έφυγε» σε ηλικία 81 ετών. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΚ επιθυμούν να εκφράσουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια ενός ανθρώπου που προσέφερε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ και κέρδισε τους πάντες με τον αδαμάντινο χαρακτήρα του.

Ο εκλιπών ήταν πάντα κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις του ΣΕΠΚ, ενώ είχε διατελέσει επί σειρά ετών και **Πρόεδρος του Συνδέσμου**. Ο Κώστας Ανασταάτος αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, καθώς δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός προπονητής αλλά υπήρξε κι ένας λαμπρός δάσκαλος που γαλούχησε μία ολόκληρη γενιά νέων τεχνικών.



Ο Αναστασάτος ως παίκτης αγωνίστηκε στον **Έσπερο** για 13 χρόνια. Το 1966 κάνει... ντεμπούτο ως τεχνικός στις ομάδες παιδων κι εφήβων του Εσπέρου κατακτώντας με το... καλημέρα και το πρωτάθλημα Κέντρου και στα δύο τμήματα.

Μετά από μία χρονιά στους Νέους της **ΑΕΚ** έρχονται κι οι πρώτες προκλήσεις σε επίπεδο αντρών με τον **Μίλωνα** να είναι ο πρώτος σταθμός, ενώ ένα χρόνο μετά θα ανεβάσει τον αγαπημένο του Έσπερο στην Α Εθνική, ενώ το ίδιο θα κάνει το 1974 και με τον Πανιώνιο.

Το 1975 όταν αναλαμβάνει τις τύχες του **Ιωνικού Νικαίας**. Στις 15 Νοεμβρίου είναι ο πρώτος αγώνας της ομάδας στην Α' Εθνική και ο Κώστας Αναστασάτος δεν φοβάται να ρίξει στα βαθιά ένα παιδί μόλις 16 ετών, τον

Παναγιώ τη Γιαννάκη

. Από τότε όλα παίρνουν το... δρόμο τους τόσο για τον «δράκο» του ελληνικού μπάσκετ όσο και για τον coach Αναστασάτο που αποδεικνύει ότι ξέρει να αναγνωρίζει το πηγαίο ταλέντο και να το δουλεύει μεθοδικά. Στη Νίκαια μένει για μία σεζόν και μετά ακολουθεί η Φιλοθέη και ο Παναθηναϊκός με τον οποίο σημειώνει την μεγαλύτερη επιτυχία της προπονητικής του καριέρας κατακτώντας το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδος.



Το 1980-81 επιστρέφει στον Ιωνικό και την περίοδο αυτή διεξήχθη ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ (Ιωνικός Νικαίας-Αρης 113-114 στην παράταση!) με 73 πόντους του Γιαννάκη και 62 του Γκάλη.

Το 1982 αναλαμβάνει τις τύχες του **Ολυμπιακού**, το οποίο υπηρέτησε και το 1987 φέρνοντας την ομάδα του Πειραιά στη 2η θέση της Ελλάδας και στον τελικό του Κυπέλλου.

Το 1988 ακολουθεί ακόμα μία επιτυχία με τον **Πειραικό** να πανηγυρίζει την άνοδο του στην Α2. Τελικά έπειτα από τρία χρόνια στον Έσπερο έρχεται το 1994 η γυναικεία ομάδα του **Παναθηναϊκού** για να αποτελέσει το τελευταίο τμήμα ενός σπουδαίου προπονητή μα πάνω απ' όλα ενός λαμπρού δασκάλου.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο στις 12:00 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης