



Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης προσκαλεί τα μέλη του στην καθιερωμένη κοπή πίτας, που θα συνδυαστεί με τις βραβεύσεις προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ και τις τιμητικές διακρίσεις των προπονητών που πανηγύρισαν την κατάκτηση πρωταθλήματος, κυπέλλου ή ανόδου. Συγκεκριμένα, η κοπή της πίτας του Συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για αύριο (Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011) και ώρα 20:30 στο ξενοδοχείο "MAKEDONIA PALLAS". Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα τιμηθούν πέραν των προαναφερθέντων οι: Γιάννης Σγουρός, Σπύρος Μουσιώνης, Φραντζέσκος Φραντζέσκος και Αλέκος Παρασκευάς.

Αναλυτικά τα βιογραφικά των βραβευθέντων:

Γιάννης Σγουρός

Ο Γιάννης Σγουρός εκλέχθηκε το 2003 και το 2007 Νομάρχης Αθηνών και το 2010 Περιφερειάρχης. Πριν την λαμπρή πολιτική του σταδιοδρομία γαλουχήθηκε στα παρκέ του μπάσκετ, αρχικά στον Έσπερο Θεσσαλονίκης (από το 1964 ως το 1970) και στη συνέχεια στον Μίλωνα από τον 1971 ως το 1980. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης, πρόσφερε σημαντικό έργο κι ως προπονητής. Από το 1972 ως το 1980 εργάστηκε στα τμήματα Παιδών κι Εφήβων του Μίλωνα, ενώ το 1978 ίδρυσε την Ακαδημία του νεοσμμυρωνιώτικου σωματείου που αποτελεί μέχρι σήμερα μια από τις πιο παραγωγικές του αθηναϊκού μπάσκετ. Από το 1981 ως το 1982 διατέλεσε προπονητής της ανδρικής ομάδας του Μίλωνα, ενώ το 1979 και το 1980 αποτέλεσε παράλληλα και προπονητής στην ομάδα μπάσκετ των αποφοίτων της Λεοντείου, για να κλείσει τον κύκλο του ως πρόεδρος της ομάδας από το 1983 ως το 1996. Μπορεί το 1983 να αποχώρησε από τους πάγκους και άλλαξε τερέν, ωστόσο παρέμεινε στον αθλητισμό, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην Άρση Βαρών από διαφορετικά πόστα (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας, Αρχηγός Ολυμπιακής Αποστολής κτλ). Αποτελεί από το 1996 μέχρι και σήμερα μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Εργάζεται ως ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Alpha Bank κι είναι παντρεμένος με την Φανή και έχει τρία παιδιά.

Σπύρος Μουσιώ νης

«Ήταν ένα ωραίο ταξίδι που το ευχαριστήθηκα και το χάρηκα, γιατί μου άρεσε πολύ αυτό που έκανα». Έτσι περιγράφει την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό ο Σπύρος Μουσιώνης, που συνέδεσε το όνομά του με τη γυναικεία ομάδα της ΜΕΝΤ. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά του ως έφορος του γυναικείου βόλεϊ της ΜΕΝΤ, πριν «μεταπηδήσει» στην ομάδα μπάσκετ, στην οποία έμεινε από το 1983 ως το 1993. Παράλληλα αποτέλεσε έφορο της Εθνικής ομάδας Νεανίδων (1988-1992) και υπεύθυνο του κλιμακίου Γυναικείου Μπάσκετ της Βορείου Ελλάδος. Η μεγαλύτερη του προσφορά, ωστόσο, δεν ήταν άλλη από τη δημιουργία και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής της ΜΕΝΤ (με προπονητές τους Νίκο Βαμβακούλη, Μαρία Χατζηναστασίου και εν συνεχεία την Αλέκα Μακριδου), από την ομάδα αναδείχτηκαν 7 διεθνείς παίκτριες με την Εθνική Κορασίδων, 7 με την Νεανίδων και 5 με την Γυναικών.

Φραντζέσκος Φραντζέσκος

Αν και ουδέποτε δεν υπήρξε αθλητής του μπάσκετ ο Φραντζέσκος Φραντζέσκος αγάπησε το άθλημα όσο λίγοι. Μικρός έτρεχε στα κουλουάρ του στίβου με τα χρώματα του «Αετού Θεσσαλονίκης» κι όταν μεγάλωσε ανέλαβε τα ηνία της ομάδας της γειτονιάς του, του Φιλίππου. Η σταδιοδρομία του ως παράγοντας ξεκίνησε τα 1982 και συνεχίζεται ως και σήμερα. Η συλλογική προσπάθεια -όπως τονίζει ο ίδιος- οδήγησε μια μικρή συνοικιακή ομάδα από το Β' Τοπικό στην Α1 και μάλιστα δύο φορές! Από την ομάδα του Φιλίππου αναδείχτηκαν αρκετοί παίκτες που αγωνίστηκαν στη μεγάλη κατηγορία όπως ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο Παντελής Παπαϊωακείμ κι ο Μπάμπης Παπαδάκης.

Αλέκος Παρασκευάς

Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ το 1962. Από το παιδικό, στο εφηβικό κι από στο ανδρικό, όπου αγωνίστηκε ως το 1978 αποτελώντας έναν από τους ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία του «δικεφάλου του βορρά». Οι τίτλοι κι οι προσωπικές διακρίσεις συνεχίστηκαν με τη φανέλα του ΒΑΟ, όπου αγωνίστηκε από το 1978 ως το 1987. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε σταμάτησε την καριέρα του στις 14 Ιουνίου του 1987, την ίδια ημέρα που η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ευρώπης, λόγω προβλήματος κυκλοφορικού. Ο νέος κύκλος της μπασκετικής του ζωής τον βρήκε να ασχολείται με την

προπονητική. Ξεκίνησε στην Α.Ε. Πολυκάστρου, όπου οδήγησε την νεανική αυτή ομάδα στην κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων. Το 1989 επέστρεψε εκεί που ξεκίνησε, στο παιδικό του ΠΑΟΚ, πανηγυρίζοντας την 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το 1991 οι Παιδες αναδείχτηκαν πρωταθλητές Ελλάδος.