



Πριν από 120 χρόνια ο Δρ. Τζέιμς Νέισμιθ παρουσίασε στους μαθητές του το άθλημα του μπάσκετ κι ο ΣΕΠΚ ανήμερα της επετείου (21/12/1891) πέρα από τα "χρόνια πολλά", εκφράζει τους προβληματισμούς και τις ιδέες του.

Ο Νέισμιθ (1861-1939) είναι ο ιδρυτής του μπάσκετ κι ο πρώτος... προπονητής. Έγραψε τον πρώτο κανονισμό, δημιούργησε το πρόγραμμα του Κάνσας. Έζησε για να δει το σπορ να γίνεται Ολυμπιακό Άθλημα.

Το basketball πήρε το όνομα του, καθώς χρησιμοποιήθηκαν για στεφάνια δύο καλάθια (basket) για ροδάκινα. Η ιδέ του δημιουργήθηκε μετά από προτροπή του YMCA του Σπρίνγκφιλντ για την επινόηση μιας ασχολίας (σε κλειστό χώρο) για τους νέους.

120 χρόνια μετά...

Οι δύσκολες συνθήκες στην Ελλάδα έχουν ρίξει ένα δυνατό χαστούκι στο αγαπημένο μας άθλημα, φέρνοντας το στα όρια της απαξίωσης. Τα εμπόδια που συναντούν οι παίκτες, οι προπονητές, ακόμη κι οι φίλαθλοι είναι πολλά και συχνά απροσπέλαστα. Σίγουρα, όμως και στην μακρινή εποχή του Δρ. Τζέιμς Νέισμιθ, οι δυσκολίες θα ήταν πολλές. Η όρεξη υπάρχει.

Το ίδιο κι η αγάπη των Ελλήνων για το άθλημα.

Αυτό φαίνεται από τις εκατοντάδες αιτήσεις που έχουν φτάσει στα γραφεία του Συνδέσμου μας για συμμετοχή στην επόμενη Σχολή Προπονητικής της ΓΓΑ, αλλά κι από τους τόσους προπονητές που αφηφούν τις δυσκολίες για να μάθουν στα παιδιά τα μυστικά του αθλήματος.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης κάνει από τη μεριά του ότι περνάει από το χέρι του για τη βελτίωση των συνθηκών, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του προπονητή, αλλά και την ενίσχυση των ίδιων μέσω του επιμορφωτικού του προγράμματος. Ο ΣΕΠΚ θέλει ο Έλληνας προπονητής να γίνεται -ανεξάρτητα των προβλημάτων- καλύτερος.

Χρειάζεται, όμως κι η ατομική προσπάθεια, που θα μεταφραστεί σε μια ομαδική προσέγγιση. Μέσα από την ενότητα, τη συνοχή του κλάδου, τον αλληλοσεβασμό και την συνέργεια, θα μπορούν όχι μόνο να μείνουν όρθιοι, αλλά και να βγουν δυνατότεροι από την κρίση. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, μόνο η όρεξη κι η γνώση, αλλά κι οι ιδέες για ένα καλύτερο αύριο. Μην ξεχνάμε ότι και το αγαπημένο μας άθλημα από μια ιδέα ξεκίνησε πριν από 120 χρόνια.

Χρόνια πολλά στο μπάσκετ λοιπόν και ... καλά μυαλά.