



Ο Τζιμ Μποχέιμ έγραψε ιστορία. Με την τελευταία νίκη του Σίρακιους (επί του Ράτζερς) έφτασε τις 903 στην καριέρα του και πέρασε στη 2η θέση της λίστας των προπονητών με τις περισσότερες στην ιστορία του κολεγιακού μπάσκετ, πάνω από τον Μπόμπι Νάιτ και πίσω από τον Μάικ Σιζέφσκι.

"Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που κατάφερα. Είναι μεγάλη μου χαρά. Για μένα αυτό το παιχνίδι δεν αφορά τους αριθμούς. Δεν είναι πόσους πόντους βάζεις, ή πόσες ασίστ δίνεις. Αφορά τους ανθρώπους, αυτούς που συναντάς στη διαδρομή. Είναι μια απίστευτη εμπειρία" τόνισε ο έμπειρος προπονητής.

"Μετά τη νίκη Νο900 με πήρε ένας πρώην παίκτης του Σεν Τζον, ο Κρις Μάλιν. Αυτό το τηλεφώνημα σήμαινε πολλά για μένα, όταν προέρχεται από τον κορυφαίο προπονητή της περιφέρειας μας. Μου άφησε μήνυμα και ο Μπραντ Στίβενς του Μπάτλερ κι αυτό είναι περιεργό γιατί είμαι ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του. Με ευχαρίστησε για την συνεισφορά μου στο άθλημα. Αν ένας νέος προπονητής μιλάει έτσι για μένα, τότε είμαι χαρούμενος και πολύ περήφανος" πρόσθεσε ο Μποχέιμ.

Ο Μποχέιμ βρίσκεται στον πάγκο του Σίρακιους από το 1975 και κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2003 με τον Καρμέλο Άντονι στο ρόλο του ηγέτη της ομάδας. Ακόμη έχει εργαστεί στον πάγκο της εθνικής των ΗΠΑ (1990, 2006, 2008, 2010, 2012). Ακόμη έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών της Αμερικής, στον οποίο διατηρεί ενεργό ρόλο ακόμη και τώρα. Έχει αναδείξει σπουδαίους παίκτες όπως οι Καρμέλο Άντονι, Ντέρικ Κόλμαν, Σέρμαν Ντάγκλας, Ντάνι Σείζ, Χακίμ Ουόρικ, Ρόνι Σεϊκέλι, Ιτάν Τόμας, Τζόνι Φλιν, Φαμπ Μέλο, Ότις Χιλ, Ντάντεϊ Γκριν, Μπίλι Όουενς, αλλά και αρκετούς που έπαιξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα (Ουέιντελ Αλέξης, Τζέρι ΜακΝαμάρα, Κόρναντ Μακρέι, Τζέισον Χαρτ, Λόρενς Μότεν, Τζον Ουάλας).